

Kerkdienst in samenwerking met de tieners, Janskerk 22 mei 2016

Thema: 'Wat zullen we eten?'

Lezing: Genesis 9,1-17

Voorganger: Elise Rommens-Woertman (gemeentepastor – katholiek)

Inleiding

God sluit een verbond met Noach en zijn nakomelingen en met alle levende wezens. In dat verbond wordt gesproken over het eten van vlees. Je zou hieruit concluderen dat het eten van vlees een concessie is, want in Genesis 1 mag de mens alleen nog planten eten. De mens mag voortaan wel vlees eten, maar niet zomaar; het is aan regels gebonden. Vlees waar nog bloed – symbool van leven – in zit, is verboden. Hoe zouden we dit kunnen vertalen naar spijswetten die passen bij het behoedzaam omgaan met de aarde vandaag?

Onderstaande samenspraak is uitgesproken door een aantal tieners tijdens de dienst

- Ik heb nou net die tekst uit Genesis gelezen, maar wat vinden jullie nou van zo'n tekst?
- ik vind het maar een rare tekst: God is blijkbaar voor de doodstraf. Want als iemand iemand vermoordt, moet die persoon zelf ook doodgemaakt worden.
- Hij eist dat zelfs.
- Vind ik ook wel heftig.
- Ja, en dat ie eerst de hele wereld vernietigd en daarna gaat ie een beetje mooi weer spelen met die regenboog,
- ik zal het nooit meer doen.
- En ondertussen gaat er hier op de wereld wel van alles mis.
- Dan hoor je 'm niet en geen regenboog te bekennen.
- Ben die regen hier zowiezo spuugzat.
- en in Afrika is het kurkdroog.
- Maar gelukkig mogen we van God wel vlees eten. Als ik iets lekker vind.
- Nee, dat is lekker belangrijk.
- Blijkbaar wel, anders stond het er niet.
- Waarom staat dat er nou weer in dan?
- Moslims en joden hebben toch allemaal van die regels, wat wel en niet mag?
- 'Jullie mogen geen insecten met vleugels eten'
- 'Jullie mogen geen varkensvlees eten'
- 'Jullie mogen alleen dieren eten die hun voedsel herkauwen en gespleten hoeven hebben'

- Vind ik echt hele gekke regels, ik ga toch echt geen insecten eten?
- 'Je mag het vlees van een geitje niet koken in melk van de moedergeit'
- Ah..
- Die regels waren vast ergens goed voor?
- Dat je niet ziek werd of zo.
- 'Snoep verstandig, eet een appel'
- Ja, of om te laten zien dat je ergens bijhoort.
- met 'NIX is de afspraak' hoor ik er anders echt niet bij
- ja en thuis zelf lekker aan de rode wijn zitten
- want dat is dan goed voor hart- en bloedvaten
- Ik vind al die regels onzin.
- iedereen moet gewoon zelf weten wat die eet en doet.
- Ben ik het niet mee eens,
- Je mag toch best rekening houden met dieren enzo.
- Ja, en ik vind ook dat je op je gezondheid moet letten.
- Die schijf van 5 is best wel handig.
- Maar dan zonder al die rituele handelingen uit de bijbel, graag.
- Met het slachten enzo bedoel je?
- Ja
- Volgens mij hebben we nu hele andere regels nodig.
- Hoe bedoel je?
- Dit staat volgens mij ook in de bijbel, maar ik weet het niet zeker
- Wat dan?
- "Regelmatig werd het Jezus te veel. Dan stapte hij in het bootje van een van zijn leerlingen en trok hij zich terug naar een eenzame plaats. Maar wat hij ook deed, de mensen bleven hem achtervolgen. Op een avond waren zijn vele toehoorders hongerig. Daarom stuurde Jezus zijn leerlingen eropuit om eten te halen. Maar dat viel niet mee, want het enige dat ze vonden waren vijf broden en twee vissen. Om die reden vroeg hij hen er om nog eens op uit te gaan, en alles te verzamelen wat de mensen hadden meegebracht. Nadat ze dit hadden gedaan, lag er voor Jezus voeten een grote berg brood en vis. Toen hij dat zag vroeg hij de mensen om in het gras te gaan zitten. Terwijl hij bij al dat voedsel stond, keek hij op naar de hemel en dankte God. Hij brak het brood en gaf het eten aan zijn twaalf leerlingen. Hoewel er veel hongerige mensen bij waren, aten Jezus en zijn vrienden zoveel ze konden. En het verbazingwekkende, ja het werkelijk wonderbaarlijke was dat, toen ze de uitbundige maaltijd hadden beëindigd, er niet eens genoeg kruimels over waren om één persoon te eten te geven." (verhaal van Peter Rollins, uit "De orthodoxe ketter")

- He, zo gaat dat verhaal toch helemaal niet?
- Nee, dat klopt niet, dat is toch met dat ze van alles overhouden
- Ja, nadat iedereen, maar dan iedereen ook genoeg heeft gehad.
- Wel 7 manden vol brood houden ze over en ze hadden in het begin maar een paar broden en vissen.
- Klinkt als een wonder, mijn verhaal is volgens mij zoals het echt gaat.
- Ik weet ook nog een verhaal.
- Vertel
- "Een man had op een dag een gesprek met God en zei: "Heer, ik zou willen weten wat hemel en hel inhouden." God leidde de man naar 2 deuren, hij opende één van de deuren en liet de man binnenkijken. In de kamer was een hele grote ronde tafel en in het midden van die tafel stond een grote pan met stampot die heerlijk geurde en maakte dat de man watertandde. De mensen die rondom de tafel zaten waren echter mager en ziekelijk en ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange handgrepen die aan hun armen vastgemaakt waren. Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan hun armen konden ze de lepels niet naar hun monden brengen. De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. God zei: "Nu heb je de hel gezien." Ze gingen naar de volgende kamer en God opende de deur. Deze was exact dezelfde als de eerste, er stond ook een grote ronde tafel in het midden van de kamer met daarop ook een grote pan met stampot waarvan de man weer moest watertanden. De mensen hier hadden precies dezelfde lange lepels die waren vastgemaakt aan hun armen, maar deze mensen waren wel doorvoed en gezond. Zij hadden het gezellig, lachend en prattend met elkaar. De man zei: "Ik snap het niet, ik snap er niks van!". "Het is vrij eenvoudig" sprak God, "je hoeft maar één ding te weten. Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken."
- Lijkt wel heel erg op onze kring hier in de kerk, met het breken en delen.
- Grappig dat als je het samen doet, het ook meteen veel gezelliger wordt.