

Mattheus 21: 1-16
Palmpasen
De stad in rep en roer

Janskerk 9 april 2017

Zo, Jezus is boos!

Ik moest meteen weer even denken aan heel wat jaren geleden toen in het Catharijne Convent een tentoonstelling plaatsvond met deze zelfde titel: Jezus is boos. De tekening die daar een prachtig intens beeld van gaf (en ook op de poster van de tentoonstelling stond) en geeft is de tekening van Marlene Dumas waarin Jezus ons aankijkt met een gezicht dat paars is van ingehouden woede.

Jezus is boos.

Hét tegenbeeld van de altijd zachtaardige, vriendelijk mens die luistert, die aanraadt de linkerwang aan te bieden, nog een mijl verder te lopen, je vijanden lief te hebben enzovoort.

Ook in het verhaal is het een sterke tegenstelling.

Jezus die zijn leerlingen vraagt een ezelin en een veulen te regelen om hem op die manier Jeruzalem in te laten rijden. Zo zullen dan de woorden van de profeet in vervulling gaan: 'Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen.'

Al tijdens de intocht verandert de sfeer. Eerst wordt voor Jezus een rode loper uitgelegd in de vorm van mantels en doeken en takken. Het geluid zwelt aan en steeds meer mensen gaan roepen en schreeuwen, er wordt luidkeels gezongen: Hosanna voor de zoon van David gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

En dan raakt de hele stad in rep en roer. Er ontstaat verwarring, want niet iedereen weet wie deze man nu eigenlijk is. En vanuit die verwarring: Wie is dit nu, met wie hebben we te maken, moeten we er blij mee zijn of betekent dit allemaal gedoe, treedt Jezus in een keer op en houdt huis in de tempel.

Een statement kun je wel zeggen:

Na alles wat Jezus heeft gezegd over waar het nu echt om gaat als je wilt leven naar de Wet van de Eeuwige, welke consequenties dat heeft. Als je alles afpelt aan gebruiken die je doet omdat dat nu eenmaal zo gegroeid is en omdat iedereen het zo doet. Als je alle franje er afhaalt en alles wat de echte boodschap verhuult en in de weg staat verwijdert. Jezus doet dat letterlijk door huis te houden in de tempel: het hart van de religieuze macht.

Waar gaat het om in het huis van de Eeuwige: het huis moet een huis van gebed zijn! Geen commercieel gedoe waarbij geld en handel voorop staat. Een huis van gebed. Van aandacht voor mensen die die aandacht nodig hebben. Meteen zien we dat Jezus de zieken geneest die in de tempel aanwezig zijn. En de kinderen herkennen in deze mens de zoon van David, deze mens weet waar het om gaat en laat dat ook zien.

Wanneer Jezus de stad binnengaat raakt de stad in rep en roer. Jezus veroorzaakt opschudding. Niets is meer zoals het was, maar wat is het dan wel?

Als er opschudding wordt veroorzaakt is dat spannend.

Soms gebeurt dat van buitenaf, soms ook van binnenuit. Je manier van doen wordt bevestigd, onder de loep genomen.

Waarom doe je wat je doet?

Hoe leef je je leven?

Ben ik bezig met dingen waar het werkelijk om gaat of conformeer ik me aan wat ik denk dat anderen van me verwachten?

Je opgebouwde zekerheden worden aangetast. Je kunt niet meer rekenen op wat vanzelfsprekend leek te zijn.

De vraag is dan of je je ook wilt laten bevragen. Durf je het aan om te onderzoeken waarom je zo van je stuk raakt; 'waarom vind ik het eigenlijk erg dat er aan mijn zekerheden wordt getornd?

Als je het wel aandurft om je te laten bevragen: door jezelf of door een ander, dan kan het veel losmaken.

Misschien eerst wel chaos, dat het allemaal nog een tikje erger wordt, dat je door de bomen het bos niet meer ziet en denkt dat het nooit meer goed komt.

Pijnlijke ervaringen, dode buitenkanten...

Maar dan, na een tijd, kan er iets gaan gloren.

De opschudding en het onderzoek geven een nieuwe blik op je leven. Er komt zicht op waar het je nu werkelijk om gaat in het leven. Niet dat dan de pijnlijke dingen zomaar opgelost zijn, maar je kunt er mee verder.

'Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van!' In deze ferme uitspraak laat de evangelist Jezus een citaat uit de profeet Jesaja gebruiken. En in Jesaja gaat het niet alleen om de tempel als huis van gebed, maar daar zegt de Eeuwige bij monde van de profeet: Mijn tempel zal heten: huis van gebed voor alle volken.

Terug naar de kern, een huis van gebed waar iedereen welkom is. Waar de stilte, het gebed, de bezinning op het leven en dan ook 'het goede leven voor alle centraal staat.

Vanuit de opschudding, de boosheid, de verwarring, het (zelf)onderzoek en de bezinning daalt uiteindelijk de vrede en rust neer.

Maar zo ver is het nog niet,
weten we aan het begin van de Goede Week,
er is nog een lange weg te gaan...

Zo moge het zijn.