

Alleen voor mensen tot 30 jaar

EUG Twintigers

Samen eten, samen naar de kerk, spelletjes doen, het doorgeven van interessante activiteiten rond zingeving: het kan en gebeurt allemaal in de Twintigers Groep. Dit is een losse groep van mensen die (ongeveer) tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, die zich op een of andere wijze verbonden voelen met de EUG en het leuk vinden om af en toe iets met elkaar te ondernemen. Meer weten? Op de hoogte blijven van activiteiten? Zoek op facebook op 'EUG Twintigers', cq mail naar Eva Woertman, e.j.a.woertman@gmail.com.

EUG en IPSU

Het hieronder beschreven aanbod van studentenpastor Jasja Nottelman is speciaal voor studenten en jongeren tot 30 jaar toegankelijk. Verdere info en opgave via info@ipsu.nl. Kijk voor meer aanbod en uitgebreidere informatie ook bij het IPSU op www.ipsu.nl. Opgave voor deze activiteiten kan via info@ipsu.nl.

Eetgroep Eat & Creed

Samen koken en eten en vervolgens een diepzinnig gesprek.

Het is een open groep en elke avond is staat op zichzelf. Wil je meedoen, meld het dan even, via facebook wordt er uitgenodigd.

Rond 18.30 staat het eten op tafel. Kosten zijn € 2,50 voor de maaltijd.

Data: dinsdag 12 september, maandag 2 oktober, 24 oktober, 21 november

Rouwgroep Good Mourning

In het najaar, waarschijnlijk eind september, wordt (bij voldoende deelnemers) een rouwgroep gestart. Rouwen gaat met ups en downs, ervaringen uitwisselen kan helpen. Begeleiding: ds Jasja Nottelman en Liesbeth Timmers (vrijwilliger rouwzorg).

Taizé

Ga je mee naar Taizé? Er is een Taizéreis gepland van zondag 15 t/m zondag 22 oktober.

Deze reis wordt gemaakt in samenwerking met andere studentengroepen.

De reis is bestemd voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar en van 18 t/m 30 jaar.

Kosten zijn € 250,- pp voor reis en verblijf. Aanmelden: vóór 15 september.

Begeleiding: ds Jasja Nottelman.

Wijs is het blad dat 10 keer per jaar gemaakt wordt, voor en door EUG'ers. Aan de hand van een thema schrijft een van de pastores een artikel en worden er andere thema artikelen gemaakt, daarnaast horen we van iemand over zijn of haar favoriete plek. In Wijs krijgen ook de werkgroepen en diverse activiteiten binnen de EUG een plek. Een goede manier om nieuwe dingen te leren en over de EUG te lezen! Een jaarabonnement (10 nummers) kost maar € 27,-, en voor studenten is dat slechts € 13,50. Aanmelden kan via het secretariaat.

Programma EUG

Najaar 2017



De EUG/Janskerkgemeente is een oecumenische geloofs-gemeenschap met bijzondere aandacht voor studenten.

De **EUG** is een open oecumenische geloofsgemeenschap, waar protestanten, katholieken, mensen met een (andere) kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond hun thuis vinden. In het bijzonder richt de EUG zich ook op studenten.

Wie zich bij ons thuis voelt, nodigen we van harte uit lid te worden. Meer over het lidmaatschap is te vinden op www.eug-janskerk.nl.

Aan de EUG zijn 4 **pastores** verbonden. Bij hen kun je o.a. terecht voor een persoonlijk gesprek.

Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com, 06-51828045 (katholiek)
studentenpastor ds Jasja Nottelman, eug@nottelman.net, 06-34399461
ds Harry Pals, hpals@xs4all.nl, 06-18429126 (protestant) (ma, di en wo)
Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com, 06-45100439 (katholiek) (wo)

De EUG werkt samen met andere kerken in het aanbod aan **studenten** in en rond Utrecht. De EUG participeert daarvoor in het IPSU (Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht). Zie hiervoor www.ipsu.nl. Naast de activiteiten vanuit de EUG vind je hier ook allerlei andere activiteiten van verschillende kerken.

Wil je **op de hoogte** worden gehouden van activiteiten bij de EUG, dan kan dat via ons digitale mededelingenblad. Stuur daarvoor een mail naar: secretariaat@eug-janskerk.nl. Meer over de EUG vind je op www.eug-janskerk.nl.

De **EUG** is als openbare groep ook op Facebook aanwezig.

Secretariaat EUG: Oudegracht 33, 3511 AC Utrecht.
Postadres: Oudegracht 33, 3511 AC Utrecht.
E-mail: secretariaat@eug-janskerk.nl, telefoon: 06 - 46147728.
Het secretariaat is in principe ma en do tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar.
Rekeningen EUG: NL21 TRIO 0391 1583 68 (t.n.v. Stichting BB EUG) of
NL75 RABO 0130 6971 84 (t.n.v. Protestantse Gemeente PGU EUG).

Locatie van de activiteiten

Activiteiten van de EUG vinden wanneer niet anders is aangegeven, plaats op de Oudegracht 33.

Voor de locatie van de activiteiten op de achterpagina voor mensen tot 30 jaar kan contact worden opgenomen met het IPSU: info@ipsu.nl.

Kijk voor de meest actuele informatie op www.eug-janskerk.nl.

Op de voorpagina: De vleugel in de Janskerk (foto Laurens de Man)

In de Janskerk

Iedere zondag om 11.00 uur is er een viering in de Janskerk.

Elke viering maakt deel uit van een cyclus van vieringen en wordt voorbereid door een groepje mensen, onder wie een pastor.

Najaar 2017 zijn er de cyclussen 'Ubuntu', 'Geduld' en 'Vrouwenverhalen uit Openbaringen'.

Meer informatie bij Hetty de Vries, hdevriesgelderblom@gmail.com.

Voor de tieners is er een aparte bijeenkomst, in de kosterwoning van de Janskerk. Ben je tussen de 12 en 16 jaar, sluit je dan tijdens een deel van de viering aan bij de andere tieners van de EUG. Met elkaar praten we over wat belangrijk is in ons leven. Wat geloof je? Wat laat je je (niet) wijs maken? We sluiten aan bij de thema's die in de viering worden behandeld.

Eén keer per jaar wordt de viering door de tieners vormgegeven.

Meer informatie over de **Tienergroep** bij Sander Booms, eug.tienergroep@gmail.com.

Tijdens de zondagse viering in de Janskerk is er voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 een eigen verhaal. Dit wordt verzorgd door de **Verhaalgroep**. Ook tijdens bijzondere feesten als Advent, Kerst, Pasen en doop is er speciale aandacht voor de kinderen.

Meer informatie hierover bij Judith en Paul Norbart, norbart@ziggo.nl.

De EUG is er voor iedereen, ook voor de allerkleinsten van 0 tot en met 4 jaar. Kinderen die meekomen naar de viering in de Janskerk kunnen opgevangen worden in de **crèche**. Iedere paar weken is er speciaal voor ouders met jonge kinderen een viering in de sfeer van de EUG. Data worden in overleg vastgesteld. Meer informatie hierover bij Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com.

Het **Janskoor** o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo'n 25 keer per jaar de vieringen van de EUG in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.

Meer informatie over het koor en het repertoire is te verkrijgen bij Seintje Bos, seintje@seintjebos.nl.

Dienstvoorbereidingen

Een dienst wordt voorbereid door een groepje mensen, onder wie een pastor.

Met elkaar praat je over de tekst en zoek je de liederen uit. In de praktijk blijkt dat de meeste mensen dit als zeer inspirerend ervaren. Iedereen kan hieraan meedoen.

Je kunt je opgeven via een mail naar de betreffende pastor. Ga onder Vieringen naar 'Een dienst voorbereiden?', kies een cyclus/datum en kijk wat de lezing is en wie er voorgaat.

Meld je aan en doe mee. Meer informatie bij Hetty de Vries, hdevriesgelderblom@gmail.com.

Brainstormen over Paaswake 2018

In 2017 is de Paaswake niet doorgegaan. Veel mensen hebben laten weten dat ze hopen dat er in 2018 er wel weer een Paaswake plaats zal vinden. In deze bijeenkomst gaan we brainstormen over hoe we dat mogelijk kunnen maken. Als je de Paaswake een warm hart toedraagt en mee wilt denken, ben je van harte uitgenodigd.

Donderdagavond 26 oktober, 20.00 uur.

Informatie en opgave: Ellen Bakker, eimbakker@hotmail.com.

Muzikaal matinee

Deze herfst alweer voor de 51e keer de muzikale matinee in de Janskerk. Deze keer sluiten we kort aan op de viering in de Janskerk, zodat iedereen erbij kan zijn. Kom genieten van de muziek, of kom meedoen.

Zondag 5 november, 13.15 - 15.30 uur.

Plaats: Janskerk.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Nadere info en aanmelden om iets te spelen of zingen: Bart Bos, bart.bos@tno.nl.

Lieddag Waiting for Sophia

Afgelopen voorjaar was er een poëzieworkshop rondom het schilderij 'Waiting for Sophia'. Die teksten zijn omgezet in liederen, die door de jonge componiste Mathilde Wantenaar op muziek zijn gezet. Ze bezingen op bijzondere wijze de wijsheid.

Op deze lieddag zijn zal deze muziek worden ingestudeerd en ten gehore gebracht.

Ook zal ons een inkijkje verschaft worden in het wordingsproces van de muziek en teksten bij het schilderij. Op zondag 19 november spelen deze liederen een rol in de EUG viering.

Zaterdag 18 november, tijden zijn nog niet bekend.

Plaats: Janskerk.

Informatie: Elise Woertman-Rommens, elisewoertman@hotmail.com.

Dans!kerk in de Janskerk

Wil je stilte en de ruimte van de Janskerk op een hele bijzondere manier ervaren? Zoek je het licht en de warmte in de donkere en drukke periode voor kerst? Dan is er de avond van Dans!kerk en EUG samen in de Advent. Dans!kerk wil mensen in kerken in aanraking brengen met de kracht van vrije dans en beweging. We dansen zonder te praten met elkaar en laten ons lichaam en de muziek het gesprek voeren met onszelf, de ander en met God. Het is bedoeld voor mensen die willen dansen met wat hen van binnenuit beweegt.

Woensdagavond 6 december, 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Plaats: Janskerk.

Deelnemersbijdrage: € 10,- (€5,- voor studenten, minima etc.).

Informatie en opgave: Marije Vermerris, info@danskerk.nl.

Werkgroepen

De EUG zou nooit kunnen bestaan zonder de inzet van vele EUG'ers binnen de werkgroepen. Deze werkgroepen zijn opgezet om activiteiten te organiseren en het kerkelijk werk van de EUG te ondersteunen. Zie voor een overzicht en meer informatie www.eug-janskerk.nl.

Activiteiten

Startzondag

Op deze startzondag zullen het vertrek van Marieke Milder en de introductie van Johanneke Bosman een bijzondere plaats innemen. Marieke zal voorgaan in de zondagse viering m.m.v. het Janskoor. Aansluitend aan de viering presenteren de pastores en commissies/werkgroepen hun activiteiten en is er een gezamenlijke potluck-lunch, waarbij we allemaal iets meenemen om te delen. Om 13:15 uur begint het programma waarmee we op verschillende wijzen aandacht besteden aan het vertrek van Marieke.

Zondag 10 september, 11.00 uur.

Plaats: Janskerk.

Thema's van de EUG-vieringen in 2018

Voel je je betrokken bij de vieringen van de EUG en wil je graag meedenken over de onderwerpen en inhoud die aan bod zullen komen in 2018? Kom dan naar de brainstormavond. Met elkaar zullen we ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen voor de cycli en thema's van de vieringen in 2018.

Dinsdagavond 12 september, 20.00 uur.

Informatie en opgave: Elise Rommens-Woertman, elisewoertman@hotmail.com.

Mediteren aan de Werf

Vanaf september is er iedere 2e en 4e woensdag van de maand de mogelijkheid om in de Crypte aan de Werf de stilte te zoeken en te mediteren. Het verlangen naar stilte, verstillig, diepe innerlijke rust en de ervaring van nabijheid van God, ligt diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstillig en ontvankelijkheid. Regelmatig stil worden werkt door in het leven van alledag. De meditatie in de Crypte beginnen met een oefening om af te stemmen op de stilte om je daarna te openen voor de zeggingskracht van een Bijbeltekst, een mystieke tekst of een afbeelding. Dit wordt afgewisseld met meditatieve muziek. Ook als je niet altijd kunt komen ben je van harte welkom!

Woensdagavonden 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november (in de advent wekelijks:) **en 29 november, 6, 13, 20 december**, 19.30 – 21.00 uur.

Plaats: Crypte aan de Werf; ingang is op de Oudegracht (met de witte trap t/o

Waterstaat naar beneden, rechtsaf en dan de tweede deur aan je rechterhand).

Deelnemersbijdrage: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,00 per keer)

Informatie en opgave: Seintje Bos, seintje@seintjebos.nl.

Ontmoetingsgroep werkzoekenden

Sinds enkele jaren komen zo nu en dan EUG'ers die werk zoeken samen - om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. De nadruk ligt op de vragen achter het zoeken van werk: wie ben je als werkzoekende tussen werkers, dus als mens? Wat is de zin van werk? We proberen de laag onder de alledaagse werkelijkheid te raken. Iedereen mag op eigen manier meedoen en vragen inbrengen.

Woensdag 20 september, 9.30 – 11.00 uur; verdere data in overleg.

Begeleidingen opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.

Gespreksgroep “Lunetten”

In de gespreksgroep “Lunetten” gaan we één keer per maand met elkaar in gesprek over een breed scala aan onderwerpen. Altijd vanuit ons eigen (christelijke) geloof op zoek naar wat de verhalen in de bijbel en de traditie ons te zeggen hebben in onze tijd. Deze keer aan de hand van het boek “Liberaal christendom”. Het boek laat met een open blik naar de (wetenschappelijke) inzichten van deze tijd zien hoe relevant de christelijke traditie is voor vandaag. Dat er binnen het christendom meer is dan orthodox, seculier of niks. Grote vragen worden niet geschuwd. Zij laten zien dat een oude traditie helpt bij de grote kwesties van alle tijden. Het boek nodigt uit zich actief in het gesprek te mengen. Liberaal christendom door o.a. Rick Benjamins (prijs: €21,95 incl. btw) is uitgegeven door Skandalon (ISBN 9789492183217).

Woensdag 20 september, verder elke 3e woensdag van de maand, 20.30 – 22.30 uur.

Plaats: bij één van de deelnemers thuis.

Opgave: Libert Hol, lpdhol@xs4all.nl of 030-2802305.

Wat blijft er na 47 jaar theologie?

Een persoonlijke insteek: 47 jaar geleden begon ik met mijn studie theologie, 39 jaar geleden ging ik ermee aan het werk in vredesbeweging en vormingswerk, in de kerk en de wereld. Volgend jaar stop ik ermee. Mij houdt de vraag bezig: wat zijn de vruchten? Welke erfenis draag ik over? Bij die vraag wil ik mij laten helpen door een boek met provocerende theologie. Het is geschreven door de Noord-Ierse filosoof en theoloog Peter Rollins. Het heet ‘Verslaafd aan God’, maar in het Engels is de titel sterker: ‘The Idolatry of God’. Het gaat over geloof als afgodendienst, en de kerk als poging om de ernst en het vuur van God te dempen.

Om te beginnen wil ik persoonlijk terugblikken en hierover deze avond iets inbrengen.

Daarna wil ik het boek lezen met anderen. Het vervolg is open.

Maandagavond 2 oktober, 20.00 uur.

Begeleiding en opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.

Maakbare mensen?

Het gesprek over het mensbeeld achter en onder onze dagelijkse werkelijkheid gaat door in de EUG. De Bijbelse geloofstraditie vertelt van de mens als iemand die altijd zowel kwetsbaar als fier is. Die feilbaar is, maar ook veel kan. Naar wie met zorg gekeken wordt, maar ook met grote verwachtingen. Hierover hebben we enkele keren gesproken, uitlopend op een gesprek over hoe we omgaan met lijden en de machteloosheid daarbij. Op 4 oktober bekijken we de film ‘Hier ben ik’. Daarin zien we een portret van enkele mensen uit een moderne, doorsnee kerkelijke gemeente met hun dominee. Herkenbare problemen van hedendaagse mensen spelen een rol: druk en drukte, moeten en verlangen. Hoe verhoudt zich dit met de geloofstraditie?

De avonden kunnen apart bijgewoond worden.

Woensdagavonden 4 en 25 oktober, 20.00 uur.

Begeleiding en opgave: Harry Pals, hpals@xs4all.nl.

Rouwkost

Wanneer je iemand hebt verloren aan de dood, zijn er in het begin meestal wel mensen die naar je vragen en bij wie je terecht kunt met je verhaal. Als het leven langzaam weer zijn gewone loop neemt, wordt die aandacht vaak minder. Soms komt het er dan ook bij jezelf niet meer van om stil te staan bij het verlies en bij gevoelens die de kop op steken. Maar ook dan kun je nog steeds behoefte hebben om te delen wat er in je omgaat. Als je andere mensen ontmoet die ook zoiets hebben meegemaakt, dan gaat dat vaak vanzelf. Bij Rouwkost praten we met elkaar over het verlies en hoe het met je gaat, terwijl we allemaal iets meenemen om te eten. We delen de maaltijd en onze verhalen. Vooraf is er eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of deze groep iets voor je is.

3 vrijdagavonden. 1^e keer **vrijdagavond 13 oktober**, 18.00 uur.

Begeleiding: Liesbeth Timmers en Lonnie Ploegmakers.

Informatie en opgave: Liesbeth Timmers, liesbeth.timmers@tiscali.nl.

Luther-tentoonstelling Catharijneconvent

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Er is de gelegenheid om samen de Luther-tentoonstelling te bezoeken met een speciale rondleiding voor EUG'ers. Er is plek voor 10-15 deelnemers.

Zondag 15 oktober, 13.30 uur.

Deelnemersbijdrage: € 5,- (rondleiding) en entree museum .

Opgave (uiterlijk 1 oktober): Anke Dähmann, anke@pavans.nl of 030-2676948.

De heilige Philippus Neri

Philippus Neri is een misschien niet zo bekende, maar wel boeiende heilige. Hij is een bron van inspiratie voor de nieuwe pastor Johanneke voor wat gemeentepastoraat inhoudt. Een gesprek over hem is ook een goede gelegenheid om met haar kennis te maken. Wie was Philippus Neri, wat deed hij en wat is daar nu zo inspirerend aan? De woorden "Lach, Denk, 'Ja'" staan in het gesprek centraal.

Maandag 23 oktober, 20.00 uur.

Informatie en opgave: Johanneke Bosman, jhmhbosman@gmail.com.

EUG Platform Hulp aan vluchtelingen

Sinds de zomer van 2016 is er in de EUG een groep mensen die zich bezig houdt met de vraag hoe wij als kerkgemeenschap betrokken kunnen zijn bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in Utrecht. Er komt een platform te ontwikkelen waar Eug'ers, die zelf betrokken zijn of dat willen worden, elkaar kunnen vinden, tips en informatie kunnen uitwisselen, een activiteit kunnen opzetten en daarbij maatjes kunnen zoeken. Houd het mededelingenblad, website en facebook in de gaten voor vervolginformatie.