

**Kerkdienst Janskerk** 10 december 2017

**Thema:** Met Boaz, de wetsgetrouwe

**Lezing:** Ruth 2-4

**Voorganger:** Jasja Nottelman

### **Inleiding**

Twee kwetsbare, maar fiere vrouwen – Naomi en Ruth – komen na veel verlies uit het verre buitenland terug naar het broodhuis in Israel. Dan blijkt een oude wet hen te hulp te komen: er is nog een familielid, Boaz, die de plicht op zich kan nemen om voor nageslacht te zorgen. En Boaz neemt zijn plaats in. Wat beweegt hem – louter plicht, of ook liefde of eigen voordeel? Hoe dan ook, ook hij bouwt mee aan de toekomst.

### **Overweging**

Mensen van God,

Het is wel een verademing hoor, Boaz.

Tjonge, een rechtschapener man kun je je niet voorstellen. Betrouwbaar, degelijk, oprecht, transparant, je kunt echt op hem bouwen, hij staat als een huis, een rots in de branding, man uit één stuk. Geen sprake van ‘# I have’ of andersoortige dingen.

De ideale man!

Een beetje saai eigenlijk... Hij zoekt het randje bepaald niet op. Over zijn ‘looks’ wordt niet gesproken, maar hij is natuurlijk nog niet aan de vrouw... Nou ja, maar het gaat om het innerlijk!

Hij springt er gunstig uit, deze man Boaz in de cyclus over mannen in de aanloop naar Kerst. Juda, besproken afgelopen zondag en David die volgende week centraal staat, dat zijn bepaald geen lieverdjes, zeker niet in hun omgang met vrouwen.

Boaz; zijn naam verraadt al zijn inbreng in het verhaal. Boaz betekent: ‘in hem is kracht’ en zijn naam heeft ook wel de betekenis: ‘snelheid’ of ‘scherp verstand.’

Dit is de man die Ruth ontmoet wanneer ze met haar schoonmoeder Noomi naar Noomi's land van herkomst is getrokken. Op zoek naar een beter leven. De ellende hebben ze achter zich gelaten, ze hebben alle mannen verloren die hen tot het moment van hun dood voor hen hebben gezorgd en een goed leven hebben geboden.

In Bethlehem komen ze terug: ‘het broodhuis’ in het hebreeuws. Daar valt brood te vinden in de vorm van aren, koren.

Van de week vertelde iemand dat dit het eerste verhaal was dat hij lang geleden als kind had gehoord bij een soort van zondagsschool, overdracht van kennis. Hij had zich verwonderd over ‘aren lezen’. Een boek lezen, dat wist hij wel, dat kon hij waarschijnlijk net zelf een beetje, maar ‘aren lezen?!’

Ruth belandt op de akker van Boaz. Boaz wordt een belangrijk man genoemd. Hij heeft zich klaarblijkelijk ook al laten informeren want hij weet wie Ruth is. En uit hoe hij op haar reageert merk je hoe hij Ruth ziet.

Hij heeft er bewondering voor dat zij zo goed voor Noomi heeft gezorgd en dat nog steeds doet. Dat ze huis en haard heeft verlaten om naar een voor haar onbekend land te gaan.

Haar trouw heeft indruk op hem gemaakt.

“ Moge de Eeuwige je daarvoor rijkelijk belonen - De Eeuwige, de God van Israel, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.”

Vervolgens ontspint zich een romantisch verhaal. Omdat Boaz zijn mannen opdraagt om wat extra koren te laten liggen op het land voor Ruth, krijgt Ruth een liefdesbrief in de vorm van 30 kilo koren.

Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard heeft hier een mooie dialoog uit gemaakt. Een dialoog waarin een sterke Ruth naar voren komt die durft te zeggen wat ze denkt. En een Boaz die zich niet van zijn stuk laat brengen.

Boaz: wat doe jij hier?  
Ruth: waarom vraagt u dat?  
Boaz: dit is mijn land.  
Ruth: Ik raap aren.  
Boaz: waarom vraagt u het dan?

Boaz: Wie ben jij?  
Ruth: Dat hoef ik aan U niet te vragen.  
Boaz: Hoezo?  
Ruth: U bent de baas.  
Boaz: Zo gedraag je je niet.  
Ruth: Wilt u dat ik buig?

Boaz: Wat zoek je hier?  
Ruth: Genade.  
Boaz: Die kan ik je geven.  
Ruth: U geeft graan.  
Boaz: dat is hetzelfde.  
Ruth: Voor een baas wel.  
Boaz: En voor jou?  
Ruth: Dat hangt er vanaf hoe u kijkt.

Ruth: U staart.  
Boaz: Je bent een vreemde vrouw.  
Ruth: Moet ik nu uitkijken?  
Boaz: Waarvoor?  
Ruth: Voor mannen die denken dat vreemd hetzelfde is als beschikbaar.  
Boaz: Zo kijk ik niet.  
Ruth: Er zijn hier nog meer mannen.  
Boaz: Maak je geen zorgen, ik ben hun baas.  
Ruth: Werken ze voor u of voor het graan?  
Boaz: Dat is hetzelfde.  
Ruth: Voor een baas wel.

Boaz: Wil je wat drinken?  
Ruth: Is dat een vraag?  
Boaz: Een uitnodiging.  
Ruth: Even iets drinken met de baas...  
Boaz: Ik heet Boaz.  
Ruth: Ik ben Ruth.  
Boaz: Waarom ben ik niet verbaasd?  
Ruth: U kent mij?  
Boaz: Ik ken je verhaal.

Ruth: Weet u hoe het afloopt?  
Boaz: Als het aan mij ligt: goed.  
Ruth: Dan wil ik graag wat drinken...Boaz

Uit: Ik heb jouw pad gekruist jubileumuitgave bij 20 jaar Stichting De 7evende Hemel Utrecht 2017

Zelfs als Noomi meent het lot een handje te moeten helpen en Ruth aanspoort om zich aan Boaz te geven op de dorsvloer; Boaz blijft voorkomend. In al zijn uitspraken blijkt hoe bijzonder hij Ruth vindt en zijn respect kent geen einde.

Ook als het nog even ingewikkeld dreigt te worden doordat er nog een andere man in het spel is die het eerste recht heeft op het land van Noomi, dan loopt het toch goed af. Het feit dat hij dan ook met Ruth zou moeten trouwen wordt de man te gortig en zo kunnen dan Ruth en Boaz met elkaar trouwen.  
En ze leefden nog lang en gelukkig!

Boaz is een baken. Hij heeft macht en weet dat ook. Hij zet zijn macht in ten goede. Hij hoeft zich niet te uiten in grootspraak, hoeft zich niet te laten gelden om zichzelf beter te voelen of aan iedereen te laten zien hoe belangrijk hij is.

In de stamboom van Jezus zit deze Boaz. Niet ver van David. Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isai en Isai verwekte David.

Boaz de betrouwbare. Hij leeft de Wet na en wil daarin het goede doen. Hij is betrouwbaar op dezelfde manier waarop hij zelf de Eeuwige ziet: De Eeuwige die beschermt, bij wie je terecht kunt voor hulp. In die lijn wil Boaz zelf ook betrouwbaar, vertrouwenwekkend en beschermend zijn.

Zo bouwen Boaz en Ruth aan hun huis, een huis dat heel mag worden. Met alles wat er geweest is en met alles wat er komen gaat.

Dat het tot overvloed, tot zegen mag zijn.