

## Paasnacht Janskerk 2018

### *Over de doop in de Paasnacht.*

Het water van de doop hoort vanouds bij de Paasnachtviering.

Dat water verwijst naar de Paasverhalen die altijd klinken in deze nacht: het verhaal van schepping uit het niets van de oervloed, en van Israels veilige doortocht door de zee. Het doopwater symboliseert de diepe zee waarin - zeg maar - de 'oude Egyptenaar' in ons verdronken is - want ook in Israel zit Egypte. Daarmee is het een heftig, messcherp teken dat de oude mens heeft afgedaan, is doodgegaan, dat een nieuwe mens in ons is opgestaan.

Het volk Israel was wel *lijfelijk* bevrijd uit het 'Enge-land' Egypte, maar het moest nog *innerlijk* vrij worden. Ze moesten nog door hun zee van angst, hun dood heen trekken en daarin ervaren dat de Eeuwige voor hen koos, hen leven gaf. Dat was hun doop.

Die weg van bevrijding vierde Jezus met zijn volk mee op Pesach, op de avond voor zijn dood, met het gedenken van deze doorgang, dit radicaal nieuwe begin, deze doorgang door de dood heen. Later is dat onder zijn volgelingen verbonden geraakt met de *doop*: je werd als volwassen mens gedoopt 'op Jezus' naam', letterlijk 'Jezus' naam binnen'. Met de doop werd je dus ondergedompeld in Jezus' weg, door de dood naar het leven. Je bent dan met hem begraven en opgestaan. Je raakt vergroeid met hem. Je begint een nieuw leven, niet meer verslaafd aan wat fout zit, aan al die verkeerde dwingende, verstikkende, mensen verslindende systemen.

Door de doop heb je een nieuwe identiteit over je heen gehaald. Dat gedenken we vannacht, als je met water je doop hernieuwt, actualiseert. En doe dat ook vooral als je niet gedoopt bent, misschien ga je dan naar de doop verlangen.

Dit geheimenis bezongen de volgelingen van Jezus in hun hymnen. En Paulus herinnert de volgelingen van Jezus in het Europese Rome en ons hieraan: 'Jullie weten toch wel van die doopweg...?'

Romeinen 6 : 3-13 [vrije bewerking]

- 3 Weten jullie dit dan niet? :  
Wij zijn gedoopt in Christus Jezus  
en daarmee zijn wij *in zijn dood* gedoopt.
- 4 Wij zijn *met hem mee* gegaan:  
door de doop de dood in,  
met hem mee begraven,  
om met Christus mee uit doden opgewekt te worden  
en zo in een nieuw leven onze weg te gaan.
- 5 Wij zijn met hem vergroeid geraakt in zijn dood,  
maar dan dus ook in zijn opstanding.

6 Weten jullie het weer? :  
Ons oude mens-zijn is mee gekruisigd met hem  
en daarmee heeft het systeem van de zonde afgedaan, het werkt niet meer,  
we zijn daaraan niet meer verslaafd!

8 Dus als we dood zijn gegaan met Christus  
geloven we dat we met hem ook zullen leven!

9 Jullie weten het toch:  
de dood is niet meer de baas over Christus,  
11 dus ga er maar van uit  
dat ook jullie leven voor God  
in de verbondenheid met Christus Jezus.

12 Dan moeten jullie ook niet meer de zonde de baas laten spelen over jullie,  
13 maar wees met alles van jezelf beschikbaar voor God,  
als mensen die aan de dood voorbij zijn en leven...