

Gebed

Eeuwige God,
geef ons vandaag een teken van liefde.

Soms fluisteren we er om,
soms schreeuwen we het uit

in deze wereld waarin er zoveel rottigheid gebeurt

Een teken van liefde
voor de mensen die lijden onder geweld
een teken van liefde
voor dieren die worden gemarteld
voor de aarde die wordt uitgeput
een teken van liefde,
we willen u zien, Eeuwige,
uw liefde ervaren,
als we bang zijn,
als we tegen de stroom in gaan.

Zo bidden wij u,
in naam van Jezus uw geliefd kind
die tegen de stroom in ging,
vertrouwend op u.
Amen.

Inleiding op de lezing die wordt uitgespeeld Rechters 6: 11-40

Het zal je maar gebeuren!

Dat je rustig aan het werk bent en er in een keer een engel voor je neus staat.
Als er in een verhaal uit de bijbel een engel verschijnt dan is het vaak oppassen geblazen:
meestal hebben ze een boodschap, en of je er altijd zo blij van wordt is maar de vraag.

De engel die aan Gideon verschijnt heeft meteen een opdracht voor hem. De engel zegt
namelijk dat Gideon het volk Israel moet bevrijden.
Daar zit Gideon helemaal niet op te wachten. Hij verzint van alles om onder de opdracht
uit te komen.

‘De familie waaruit ik kom is helemaal niet belangrijk...’

‘Ik ben de jongste, dat kan ik helemaal niet...’

Op een gegeven moment zegt hij tegen de engel: als jij dan van God komt laat dat dan
maar eens zien: geef een teken!

Vervolgens wordt Gideon erg bang en durft het nu echt niet meer. Hij is niet alleen bang voor God, maar ook voor zijn familie.

Want hij krijgt een opdracht waarbij hij totaal ingaat tegen wat zijn vader en zijn familie belangrijk vinden. En niet alleen zijn directe familie, maar ook de inwoners van de stad. In zijn eentje jaagt hij iedereen tegen zich in het harnas. Hij gaat tegen de stroom in, omdat hij ergens weet dat dit de goede weg is.

Het is spannend om zo iets te doen: tegen de stroom in gaan.

En als je nou erg zelfverzekerd bent, dan is dat misschien wat minder een probleem, maar als je eigenlijk bij jezelf denkt, dat kan ik niet of dat durf ik niet, laat iemand anders het maar liever doen...

Dat kan in ons eigen leven ook een rol spelen. Er zijn genoeg dingen te bedenken waar je tegen op kunt zien, die je eigenlijk niet durft.

En er zijn ook dingen die er om vragen om tegen de stroom in te gaan en je angst te overwinnen.

Gideon vraagt God om een teken. Het is eigenlijk een vraag: ben je bij me? Ondersteun je me, geef je me een zetje zodat ik het wél durf.

In het verhaal zoals dat straks wordt uitgespeeld zul je merken dat Gideon het een paar keer vraagt. En God laat geduldig zien dat hij er zal zijn.

In de liederen van Avici, van de Imagine Dragons en Josh Groban horen we de verschillende kwesties naar voren komen:

Maak me wakker (Wake me up) als ik wat ouder en wijzer ben, want ik vind het lastig genoeg in deze wereld. (Supertof: het koor gaat het straks zingen!)

De Imagine Dragons hebben het juist over Whatever it takes: gaan voor wat je belangrijk vindt, je niet vergelijken met anderen, doen wat je vindt dat moet worden gedaan.

En Josh Groban heeft het prachtige lied geschreven dat je uiteindelijk niet alleen bent. Hoe je dat ook maar invult, kan religieus en minder religieus: You raise me up. You raise me up to more than I can be.

Nu gaan we eerst luisteren en kijken naar het verhaal van Gideon.